

על נחל פולג ונחל אלכסנדר .

נחלים אלו נמצאים באזור השרון . השרון הינו חבל ארץ הנתחם מצפון בנחל תנינים מדרום בנחל הירקון , מורדות הרי השומרון במזרח והים התיכון במערב.

השרון מחולק על ידי שלושה רכסי כורכר מצפון לדרום כאשר בין הרכסים יש את האבוסים המשמשים כצירי תעבורה חשובים עוד מתקופות קדומות ביותר וכן לחקלאות . ועל הרכסים הוקמו הישובים . כול זה ניתן לראות גם כיום תוך כדי טיסה . (כביש החוף ומסילת הרכבת עובר בין רכס 2 ו 1 כביש 4 עובר בין רכס 2 ל 3) . רכסים אלו מנעו מהנחלים היורדים מההרים להגיע אל הים , לכן לפני כול רכס בעבר היו ביצות . חלק מביצות אלו אנו רואים לאחר כול חורף שנוצרות לפני הרכס השני , מצפון למנחת רונית . וכן ממש מצפון לו ישנה שמורת טבע שהיא חלק מגוש ביצות נרחב, שתקיימו בעבר (בירכת רמדאן).

נחל פולג

בכדי לנקז את הביצות תושבי המקום בעבר (בתקופה הכנענית ואחר כך בתקופה הרומית) פרצו פרצה ברכס השני, פרצה זו שימשה גם כניקוז לביצות וגם כחפיר לישוב שיהיה מדרום לפרצה .

פרצה זו מפלגת את הרכס וזה מקור השם לנחל פולג . את הפרצה ניתן לראות יפה כשטסים ממכון וינגייט מזרחה , טסים ממש מעל הפרצה . ובתוכה זורם הנחל .



הפרצה בנחל פולג

נחל אלכסנדר

בניגוד גמור לנחל פולג כאשר מגיעים לנחל אלכסנדר בולטים כמה דברים בשטח הדורשים הסבר האחד פרצת הנחל ברוחב של 2 קילומטר מבית ינאי ועד מכמורת רכס הכורכר פתאום נעלם , והשני דלתא הנחל בתוך הים היא דלתא ענקית ביחס לנחל באורך של לא יותר מ 32 קילומטר דלתא זו רואים אותה היטב מהאוויר .

התופעה מרמזת על כך שנחל זה הוא "נחל קדמן" , כלומר מה שאנו רואים היום הוא רק חלק מנחל קדום יותר וגדול יותר , ואכן אם נחזיר את השבר הסורי אפריקאי למקומו מול ראש נחל אלכסנדר מתחבר מעבר הירדן נחל זרקה .



שפך נחל אלכסנדר

מה שאומר שפעם עוד לפני היווצרות רכסי הכורכר והיוצרות השבר הסורי אפריקאי זרם נחל אדיר מעבר הירדן ונישפך לים התיכון כך נחל זה הוא האחראי לכול הסחף ולדלתא נחל זה גם מנע את היוצרות הרכס כאן ,

סביר להניח שהנחל נקרא על שם איסכנדר סוחר אבטיחים גדול (ולא על שם אלכסנדר ינאי) שגר כאן בעבר את מה שנותר ממזח האבטיחים ניתן לראות מהאוויר אלו העמודים הנכנסים לים מדרום לנחל .



חרבת סמארה ונחל אלכסנדר

ב 1839 יהודית מונטיפיורי, (כן אשתו של...) עברה במקום ואף הזכירה מקום זה בספרה "מינת אל-בטיח או שוק של האבטיחים, ויש אשר יקראו לו אבו זאבארא". בעבר היו האבטיחים הגידול הנפוץ ביותר בשרון, ושיירות גמלים הובילו אותם אל הנמל ומשם למצרים.

בנחל גדל זן מיוחד של צב הנקרא "צב רך" וזה המקום היחיד שגדל זן זה בארץ



ברכת רמדאן

. זה הוא להפעם .

אבי

לינק לסרטון

<http://www.youtube.com/watch?v=9463jOFacA>